

OPSTILLINGSERKLÆRING FOR SARA ABAWI

Stillere:

Nina Monrad Boel
Oliver de Mylius
Maj Rørdam Nielsen
Malene Posselt
Sophie Jo Rytter



Mit navn er Sara Abawi og jeg er i dag viceleder for bestyrelsen. Jeg genopstiller til bestyrelsen efter to lærerige år, fordi jeg vil fortsætte arbejdet for menneskerettighederne og for et større og stærkere Amnesty i en verden i forandring.

Jeg er meget optaget af, hvordan menneskerettighederne bedst sikres og hvordan man skaber modstrategier, når menneskerettighederne bliver krænket. Her er Amnestys arbejde unikt i og med, at vi som organisation favner bredt og har flere årtiers oparbejdet troværdighed. Samtidig arbejder vi også ihærdigt på at tilpasse os den globale virkelighed. Det giver os en slagkraft, som der er brug for, når menneskerettighederne skal beskyttes.

Som formand for det internationale udvalg i to år har jeg fået enorm indsigt i de spændende beslutningsprocesser på såvel dansk, som regional og internationalt niveau. Noget helt særligt for mig har været at støtte vores tyrkiske bestyrelse i en tid, hvor de er under stort pres, ved at erfaringsudveksle under besøg her i Danmark og i Tyrkiet. De er i frontlinjen for kampen for menneskerettighederne, og har bl.a. betalt prisen med uberettigede fængslinger, og jeg mener, vi skal støtte dem, hvor end vi kan. En anden hjørnesteen i mit arbejde i udvalget har været vores deltagelse i den internationale generalforsamling, hvor vi har sat vores præg på diskussionerne om den nye strategi ved fortsat at kæmpe for at have fokus på kvalitetsresearch, der giver mening og sikrer menneskerettighederne.

Baggrund

Mit første møde med menneskerettighederne var allerede i min barndom, hvor min familie og jeg måtte flygte fra borgerkrigen i Afghanistan. I min ungdom skabte flugten en undren om hvorfor nogen kan leve en sikker og tryk tilværelse, mens andre stod uden rettigheder og dermed muligheder. Efter 1.g i København forfulgte jeg den undren ved at søge ind på et internationalt gymnasium med fokus på menneskerettigheder, Red Cross Nordic United World College, i Norge, med 200 elever fra 87 forskellige lande. Nelson Mandela var protektor for skolen og her lærte jeg om ansvarsfølelse, integritet og at sætte handling bag ord. Gennem uddannelsen, frivilligt arbejde i lokalsamfundet (på bl.a. et asylcenter og et børnehospital) og aktivisme i grupper som Youth Against Aids og Amnesty lærte vi meget konkret om fælles ansvar, retfærdighed, tolerance og respekt.

Alt sammen var med til at forstærke min tro på, at man sammen kan arbejde aktivt for en bedre verden. Siden har jeg derfor søgt at omsætte min overbevisning til praksis hos Dansk

Flygtningehjælp og Freemuse - en international organisation, der advokerer for musikere og komponisters ytringsfrihed. I mine jurastudier har jeg holdt fokus på menneskerettighederne og folkeret, deltaget som delegat i FN-konferencer og været aktiv i en international studenterorganisation, hvor jeg har lært om ledelse, strategi og organisering.

Bestyrelsesarbejdet er for mig lige så spændende, som det er krævende. Som bestyrelsesmedlem for Amnesty Danmark vil jeg trække på min erfaring fra de sidste to år og min arbejds erfaring og viden om menneskerettighederne og organisering. Jeg håber på, at I giver mig muligheden for at fortsætte arbejdet for menneskerettighederne i Amnesty.